

Wybe Poelma



Aanschuiven

Afgestudeerd in 1993, voel ik mij zo langzamerhand een 'oudje' worden. In deze tijden verlang ik soms naar 10 jaar geleden, toen je nog vrij ongecompliceerd kon werken. Toch wil ik vooruit blijven kijken en ondanks de slechte melkprijs openstaan voor nieuwe ontwikkelingen in mijn vak.

Afgelopen weekend was ik aan het werk en zoals altijd wanneer we dienst hebben, konden we vrijdagavond heerlijk aanschuiven voor een warme maaltijd, bereid door m'n schoonvader. Hij volgt graag de avonturen van onze collega Pol op Discovery Channel. Dezelfde avond werd ik gebeld voor een verlossing bij een koe met een slag in de dracht en samen met mijn schoonvader ging ik naar de betreffende boer. Daar aangekomen zagen we net de boer met zijn gezin vertrekken naar een trouwfeest. Gelukkig waren de buurjongen en een zoon des huizes aanwezig om een helpende hand te bieden. Ik constateerde inderdaad een slag in de dracht naar rechts. Met moeite kreeg ik mijn hand langs de cervix en kon ik een klauwtje van een achterpoot aantaken. Enfin, na vele pogingen links en rechts kwam ik toch tot de conclusie dat ik de slag er niet uit kon draaien. Er bleven twee opties over: of een keizersnede, of toch maar heen en weer naar de praktijk om daar de hulpmiddelen op te halen.

Uiteindelijk lukte het met de hulpmiddelen en ik adviseerde om de koe een uur de tijd te geven om meer ontspanning te krijgen voor een extractie. Ik legde aan m'n schoonvader uit dat mijn taak er nu opzat en dat we weer lekker naar huis konden voor een kop koffie. Anderhalf uur later kreeg ik de boerenzoon weer aan de lijn. Ze trokken aan de poten, maar er zat geen schot in. Dat betekende dat ik er weer naartoe kon, om alsnog een keizersnede te doen. Tegen de tijd dat ik de laatste hechting zette, kwamen de boer in smoking en zijn vrouw in een mooie jurk om de hoek kijken. "Dat is wel een duur dood kalf", merkte de boerin op. Inderdaad, een hele avond martelen om er een dood kalf van 65 kilo uit te krijgen.

Maar wat hebben we toch een prachtig beroep. Vaak heb ik het gevoel dat ik even bij de mensen aanschuif in een aflevering van *Man bijt hond*, om de dag door te nemen.

Oh ja, volgende week weer fijn een audit.

Wybe Poelma is dierenarts bij Dierenartsen Vroomshoop.